

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΑΚΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΘΑΝΑΤΟΙ ΣΕ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Τέσσερις νεκροί κρατούμενοι στις φυλακές Γρεβενών σε μια εβδομάδα...

Αλλά μάλλον για κράτος και ανθρωποφύλακες αυτό δε σημαίνει τίποτα .Θα επιθυμούσαν βέβαια, να εκτελούν τους "κακούργους" δέκα-δέκα, "αλλά έχουμε δημοκρατία". Έχουμε τόση δημοκρατία, ώστε ένας κρατούμενος, 51 χρονών, βούλγαρος, να νιώθει πόνους στο στήθος και να μεταφέρεται από το νοσοκομείο Γρεβενών, πίσω στο κελί του ,γιατί «δεν ήταν κάτι το ανησυχητικό» και να πεθαίνει από ανακοπή καρδιάς στη συνέχεια .Έχουμε τόση δημοκρατία, ώστε το σώμα του να παραμένει εδώ και ημέρες, στο νεκροτομείο χωρίς παραλήπτη...

Έχουμε τόση δημοκρατία, ώστε στις υπόλοιπες τρεις περιπτώσεις κρατούμενοι να πεθαίνουν από χρήση ναρκωτικών και οι συγκρατούμενοί τους φοβούνται να φωνάξουν βοήθεια με το φόβο τυχόν πειθαρχικών ποινών. Έχουμε αρκετή δημοκρατία, αλλά ούτε ένα γιατρό για 330 κρατουμένους .Δεν παρέχουμε νοσηλεία ,ούτε διακομιδή ,αν δεν εγκριθεί. Γιατί έχουμε δημοκρατία. Δεν παρέχουμε θέρμανση .Έχουμε δημοκρατία . Δεν έχουμε άδειες για τους κρατουμένους, ούτε ακούμε τα αιτήματα τους. Έχουμε δημοκρατία. Και τα επισκεπτήρια θα επιτρέπονται με το σταγονόμετρο. Έχουμε δημοκρατία. Δεν υπάρχει ενημέρωση ούτε πληροφορίες για το τί συμβαίνει εντός των τειχών. Έχουμε δημοκρατία. Δεν προσφέρονται αρκετά βιβλία, όργανα γυμναστικής, μαθήματα, εργαστήρια, που θα μπορούσαν να απαλύνουν τις συνθήκες εγκλεισμού. Υπάρχει όμως ηρωίνη...

Συρματοπλέγματα και κάμερες παντού. Ανθρωποφύλακες, να κάνουν τους περίφημους "ναρκοελεγχους" με πρωκτικούς και κολπικούς ελέγχους. Ξύλο για όποιον σηκώσει κεφάλι . Μεταγωγές, πειθαρχικές ποινές, απομόνωση, απορρίψεις αδειών, συνεχείς αναφορές για όποιον μιλήσει . Βασανισμούς, καφόνια και εξευτελισμούς. ΗΡΩΙΝΗ. Ηρωίνη που την ταϊζουν στους κρατουμένους. Ηρωίνη για το καινούριο αμάξι πολυτελείας του ανθρωποφύλακα. Ηρωίνη για να βγάζουν κάποιοι «τίμια το ψωμί τους».

Αν λοιπόν, υπάρχουν ακόμα καλόπιστοι, για τις συνθήκες κράτησης μέσα σε όλες τις φυλακές αυτής της επικράτειας, αν υπάρχει ακόμα κάποιος που θεωρεί, ότι οι τρεις κρατούμενοι, έκαναν την επιλογή τους -το θάνατο δηλαδή και όχι τη ζωή τους - τουλάχιστον να μη βάζει δίπλα-δίπλα τις λέξεις: ζωή και φυλακή. Αυταπατάται, όποιος πιστεύει ότι τα στοιχειώδη, «ανθρώπινα δικαιώματα» των κρατουμένων, χαρίστηκαν απλόχερα από το κράτος. Αυταπατάται αν νομίζει ότι δεν παραβιάζονται. Αυταπατάται αν κάποιος ελπίζει, ότι υπάρχει έστω και μια στο δισεκατομμύριο πιθανότητα, ένας έγκλειστος άνθρωπος, να "σωφρονιστεί". Αν αυτή η πιθανότητα υπήρχε, τότε δεν θα υπήρχαν φυλακές. Αυταπατάται όποιος νομίζει ότι δεν είναι το ίδιο βάρβαρος ,όταν γνωρίζει αλλά, σιωπηλά ανέχεται τη βαρβαρότητα.

Το ίδιο, κραύγαζε μέσα από τα κάτεργα της δημοκρατίας, και η Κατερίνα Γκιουλιώνη. Μην ξεχνάμε ότι η ίδια ,δολοφονήθηκε, γιατί ο αγώνας της στις φυλακές , ειδικά για το θέμα

των ουσιών, είχε ενοχλήσει το κράτος και τα σκυλιά του: «κανείς σας δεν μπορεί να αποποιηθεί των ευθυνών του. Όλοι ξέρετε ότι το εμπόριο των απαγορευμένων ουσιών ανθεί και ότι οι έμποροι δεν είναι φυλακή. Όλοι ξέρετε ότι οι μπάτσοι πουλάνε ναρκωτικά. Αν αύριο απαγορευτεί το τοιγάρο και θεσπιστεί νόμος να μπαίνουν οι καπνιστές στη φυλακή όλοι θα αντιδράσετε. Για μας δεν αντιδράει σχεδόν κανένας. Γιατί πολλοί αισχροκερδούν εις βάρος μας και άλλους σας βολεύει .»



ΟΣΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Συνέλευση αναρχικών-αντιεξουσιαστών/τριών σε κοζάνη και πτολεμαΐδα

ιούλιος 2010